

Bijbel Basics – Advent en Kerst V: Tel je mee?

Beste ouder of opvoeder,

Je kind doet mee met **Bijbel Basics**, het kindernevendienstprogramma van het Nederlands Bijbelgenootschap waarin de Bijbel én het kind centraal staan. De komende weken staan in het teken van advent en Kerst.

Mensen hebben de neiging om zichzelf en elkaar de maat te nemen: van groeicurven tot Cito-scores, van aantal *likes* tot Top 500-ranglijsten; het lijkt soms alsof je overal mee moet scoren. Dat kan bij ons allemaal – en misschien wel in het bijzonder bij kinderen – de vraag oproepen: Tel ik eigenlijk wel mee? Doe ik ertoe, ook als ik niet rijk, knap, beroemd, machtig of slim ben? Als ik geen duizenden volgers heb op sociale media?

De Bijbel vertelt dat iedereen waardevol is voor God. Het verhaal over de geboorte van Jezus maakt dat op een bijzondere manier duidelijk. Jezus zelf kwam naar de aarde als een klein en hulpeloos kind, onder arme omstandigheden. Zo liet God aan ons zien dat juist ‘kleine’ mensen, zonder macht en invloed, een speciale plek bij Hem hebben. In de weken van advent en Kerst lezen we verschillende teksten uit het Oude en Nieuwe Testament over personen die in de ogen van anderen misschien niet veel voorstelden, maar die van God een belangrijke taak of een bijzondere rol kregen. Dat zijn de volgende teksten:

- Lucas 2:1-5 De volkstelling
- Lucas 1:26-56 Het lied van Maria: God maakt gewone mensen belangrijk
- Marcus 9:33-37 Wie is de belangrijkste?
- Jesaja 53:1-6 Gods dienaar die door niemand werd gezien
- Lucas 2:6-20 De geboorte van Jezus en het bezoek van de herders

Ben je benieuwd wat je kinderen allemaal gaan beleven en wil je tips om het gesprek met hen aan te gaan? Lees van verder!

Extra tip: adventsposter en adventsboekje ‘Tel je mee?’

Bij dit project hoort een prachtige adventsposter met bijbehorend boekje voor het hele gezin! Ga als gezin samen op weg richting Kerst met allerlei opdrachten, proefjes en puzzels. De poster en het boekje kosten slechts €2,50 en zijn te bestellen via onze webshop (<https://bijbelgenootschap.nl>).

Zondag 28 november 2021 – De volkstelling

Op deze zondag staat Lucas 2:1-5 centraal: Jozef en Maria gaan op reis naar Betlehem vanwege een volkstelling.

Voor de kinderen van **4-8 jaar** richten we ons op Jozef en Maria die een lange reis moeten maken vanwege een telling.

Voor de kinderen van **8-12 jaar** richten we ons op Jozef en Maria die vanwege een telling naar Betlehem gaan, waardoor een profetie uitkomt.

Keizer Augustus zet iedereen in beweging. Hij wil weten hoeveel mensen er in zijn rijk wonen. Of het nu belangrijke mensen zijn of niet, iedereen telt mee! Ook Jozef en Maria. De jongste kinderen laten Jozef en Maria in een van de opdrachten op weg gaan naar Bethlehem. Ook is er een opdracht waarbij de kinderen alle mensen tellen die op reis zijn vanwege de volkstelling. Als laatste is er ook

een estafette waarbij de kinderen een tas met spullen pakken, waarbij ze erom moeten denken dat iedereen meetelt, en iedereen dus ook mee moet.

De oudste kinderen helpen Jozef en Maria in een van de opdrachten om de weg naar Bethlehem te vinden. Als ze de juiste weg nemen, komen ze cijfers tegen als code voor een bijbeltekst. In een andere opdracht proberen de kinderen de keizerlijke bevelen zo goed mogelijk op te volgen en de vragen goed te beantwoorden.

Zondag 5 december 2021 – Het lied van Maria: God maakt gewone mensen belangrijk

Op deze zondag staat Lucas 1:26-56 centraal: Maria dankt God dat Hij haar heeft uitgekozen, terwijl ze een heel gewoon meisje is.

Voor de kinderen van **4 tot 8 jaar** richten we ons op Maria, een gewoon meisje dat door God wordt uitgekozen om de moeder van Jezus te zijn.

Voor de kinderen van **8 tot 12 jaar** richten we ons op Maria die God dankt omdat Hij gewone mensen belangrijk maakt.

God kiest Maria uit om de moeder te worden van Jezus, ook al is ze heel gewoon. De jongste kinderen zoeken in een van de opdrachten de plaatjes die bij Maria passen. In een andere opdracht laten de kinderen Maria een regel uit haar lied uitspreken door aan een strook te trekken. Ook is er een opdracht waarbij de kinderen nadenken over wat ze weten over Maria en Elisabet. Kunnen de kinderen thuis navertellen wat ze over de beide vrouwen weten?

De oudste kinderen beantwoorden in een van de opdrachten vragen over het bijbelgedeelte en lezen bij juiste invulling van de antwoorden woorden die iets zeggen over wie Maria is. In een andere opdracht proberen de kinderen het lied van Maria ritmisch uit te spreken, als in een rap. Ook is er een opdracht waarbij de kinderen zien dat Jozef en Maria niet meer met z'n tweeën zullen zijn, als Maria het goede nieuws krijgt dat ze als gewoon meisje zwanger zal worden van de Zoon van God.

Zondag 12 december 2021 – Wie is de belangrijkste?

Op deze zondag staat Marcus 9:33-37 centraal: Wie de belangrijkste wil zijn, moet anderen juist dienen.

Voor de kinderen van **4 tot 8 jaar** richten we ons op Jezus die zegt dat het beter is om andere mensen te dienen in plaats van zelf de belangrijkste te willen zijn.

Voor de kinderen van **8 tot 12 jaar** richten we ons op Jezus die zegt dat je andere mensen juist moet dienen als je de belangrijkste wilt zijn.

Jezus zegt dat het beter is om andere mensen te dienen in plaats van zelf de belangrijkste te willen zijn. De jongste kinderen maken wellicht een draaicirkel waarmee ze langs verschillende mensen draaien die ze willen dienen. Ook is er een opdracht waarbij de kinderen zaadjes 'dienen' door er goed voor te zorgen, zodat het zaad kan groeien en belangrijk worden. Het zaad is daarna dienstbaar om je eten nog lekkerder en gezonder te maken!

De oudste kinderen maken wellicht een puzzel, waarin ze ontdekken wat Jezus zegt over zichzelf en over dienen. Ook is er een opdracht waarbij de kinderen nadenken over wat dienen inhoudt, door een collage te maken. Praat thuis eventueel na over wat het betekent om elkaar te dienen. Op welke manieren kunnen jullie een ander dienen? Als laatste is er een opdracht waarbij de kinderen voor elkaar een tosti maken. Dat is natuurlijk ook erg leuk om thuis een keer na te doen :).

Zondag 19 december 2021 – Gods dienaar die door niemand werd gezien

Op deze zondag staat Jesaja 53:1-6 centraal: Gods dienaar die door niemand werd gezien, maar die ons vrede heeft gebracht.

Voor de kinderen van **4-8 jaar** richten we ons op Gods dienaar die door de mensen niet belangrijk werd gevonden.

Voor de kinderen van **8-12 jaar** richten we ons op Gods dienaar op wie de mensen neerkeken, maar die onze schuld heeft gedragen.

De jongste kinderen maken deze zondag wellicht een werkblad waarin ze de dienaar van God zichtbaar maken. In een andere opdracht maken de kinderen misschien een knutsel die eerst niet opvalt of mooi is, maar die wel een verrassend eindresultaat heeft!

De oudste kinderen maken een beschrijving van de dienaar van God. Deze dienaar is een bevrijder, iemand die het volk niet alleen zal bevrijden van onderdrukking, maar van hun allergrootste vijand: zonde en opstandigheid tegen God, waardoor de mensen van God vervreemd zijn geraakt. Ook is er een opdracht waarbij de kinderen een puzzel maken over het verhaal van de man uit Ethiopië, die in Handelingen 8 het gedeelte uit Jesaja leest dat deze zondag centraal staat. De kinderen lezen wie volgens Filippus wordt bedoeld met Gods dienaar uit de profetie van Jesaja. Als laatste is er een opdracht waarbij de kinderen in de knoop zitten. Lukt het de kinderen zichzelf te bevrijden of hebben ze iemand nodig die hen bevrijdt?

Zondag 25 december 2021 – De geboorte van Jezus en het bezoek van de herders

Op deze zondag staat Lucas 2:6-20 centraal: de geboorte van Jezus en het bezoek van de herders.

Voor de kinderen van **4 tot 8 jaar** richten we ons op de herders die als eersten op bezoek gaan bij het pasgeboren Kind.

Voor de kinderen van **8 tot 12 jaar** richten we ons op Jezus die Koning is, maar als een arm kind geboren werd.

De herders horen van de engel dat hun Redder geboren is. Ze kunnen Jezus herkennen doordat Hij in een doek is gewikkeld en in een voerbak ligt. De jongste kinderen maken in een van de opdrachten wellicht een voerbak voor Jezus. In een andere opdracht kleuren, knippen, vouwen en plakken de kinderen waardoor een prachtige compositie ontstaat van eenvoudige mensen, die allemaal meetellen voor God. Als laatste is er een opdracht waarbij de kinderen het bijbelverhaal naspelen met dans, zang en mime.

De oudste kinderen ontdekken een verrassende boodschap in een verrassende envelop. Welke boodschap hebben de kinderen ontdekt?

Jezus die Koning is, wordt als een arm kind geboren. Deze bijzondere boodschap geeft kleur aan Kerst. De kinderen combineren in een kleurrijk spel, een variant op het spel Qwirkle, de eenvoud met het koningschap.

Als laatste is er weer een proefje met waxinelichtjes, waarin de kinderen Gods grote liefde ontdekken. Hebben de kinderen de waxinelichtjes mee naar huis gekregen? Steek ze dan thuis aan. Wacht een poosje en kijk dan in het lichtje. Wat zie je verschijnen?