

Joh. 14, 22-31 – *preek – NGKE – 24-3-'19

Jaarthema: een levende gemeente: 7. Vrede

Wat een week, vinden jullie niet?

Eerst die aanslag, vlak na die van vrijdag in Christchurch.

Maar deze in ons Utrecht.

Waar mijn kinderen wonen en die van jullie...

Komt wel dichtbij...

Dan zijn er nog andere berichten die loskomen:

een enorme ramp in het zuiden van Afrika,

al vanaf vorige week donderdag, maar nog niet zo in het nieuws.

En dan die enorme slachting onder christenen in Nigeria,

al vanaf vorig jaar, helemaal buiten beeld.

En dan als klap op de vuurpijl de verkiezingen van afgelopen woensdag.
De opkomst een partij waarvan we eigenlijk helemaal niet weten wat die echt wil, maar waarvan de voorman eng klinkt.
't Is geen oorlog, maar bij mij is het bepaald geen vrede.
Echte vrede is een zeldzaam goed.
Sommigen weten ons precies te vertellen hoe dat komt.
3,5 jaar geleden kon je het horen voor theater Bataclan in Parijs.
Weten jullie nog?

Imagine

Imagine there's no countries

It isn't hard to do

Nothing to kill or die for

No religion too

Imagine all the people Living live in peace...

‘Imagine’ van John Lennon, ‘Stel je voor!’

In 2015 ineens weer nummer 1 in de top 2000.

Waarom?

Omdat Davide Martello het lied in de buurt van het theater Bataclan in Parijs op de piano speelde. Na de aanslag

Volgens dit lied is het pas vrede wanneer er geen religie meer is.

‘Ah joh dat bedoelt hij niet zo, ’t is gewoon een mooie melodie.’

Nou toen ze hem dat vroegen, bedoelde hij dat wel degelijk:

*“Religies vechten met hun bommen in de naam van God,
ik vecht met mijn piano in naam van de vrede.”*

Dat hoor je vaak hè:

gelovigen zijn godsdienstwaanzinnig (Finkers),

Moslams en christenen, dat maakt niet uit.

En dan vanmorgen de boodschap:
'vrede krijg je juist van de Heer'!
Geloof heeft *alles* met vrede te maken
Want 'vrede' is een eigenschap van de vrucht van de Geest.
Waar de Geest is is ook vrede.
Die boodschap staat er dwars op.

Een boodschap en een beleving die recht tegenover elkaar staan!
In dezelfde samenleving.

Hoe zit dat?

Wij -gelovigen van huis uit- kunnen nog wel onderscheid maken tussen gelovigen en extremisten. Maar anderen die niet meer geloven staan daarvoor veel te ver weg.

Voor hen zijn van een afstand gelovigen en extremisten een pot nat.

Gelukkig kunnen wij -gelovigen- aan die anderen uitleggen,
hoe ons geloof de vrede brengt!

Kun je dat, eigenlijk?

En kunnen wij daar uit ons eigen leven voorbeelden van geven.

Of kennen wij die vrede ook niet zo uit ervaring?

Je kunt het zwaar hebben met de onvrede in de wereld (zucht).

Als daar dan nog eens andere problemen bij komen!

Heb je dan wat aan je geloof?

Geeft het je dan vrede?

Bij de onvrede in je eigen leven ,

en stress op het werk, conflicten, spanningen in je familie,

of niet? Kom je dan weer vredig de kerk uit?

Wat zegt Jezus?

Vrede

“Ik laat mijn vrede bij jullie achter”, zegt Jezus (27)

Dat lijkt heel anders dan je het soms beleefd.

Vrede is toch veel eerder afhankelijk van je omstandigheden?

Hoe werkt dat dan?, vraag je jezelf dan af,

Het begint met een boodschap over vrede,

Eerst de engelen: “Ere zij God, Vrede op aarde.”

En dan komt de Heer Jezus in eigen persoon,

en Hij bréngt die vrede op aarde.

En dan komt Jezus gift die Hij achterlaat: zijn vrede.

Letterlijk hè: “ik laat mijn vrede bij jullie achter (27).”

Vrede lijkt zo wel een gebruiksvoorwerp

Net zoals: ‘ik laat mijn fiets hier staan, jij mag hem wel gebruiken!’

‘Gebruik mijn vrede maar voor jouw zorgen.’

Als je goed leest zie je hier niet staan:
'ik zorg dat je je eigen vrede vind.'
Maar: "ik laat je 'mijn' vrede bij jullie achter,
die kun je voor je eigen vrede gebruiken.”:

Hoe maak je nu gebruik van Jezus' vrede?
Doe eens een stapje terug in de tekst (26)
(1) Eerst door besef (via de Geest)
De Heer Jezus is gestorven en opgestaan zodat het ook in ons leven
vrede kan worden.

Dat is voor ons mensen op aarde, maar moeilijk te begrijpen.
Wij zien het soms zo anders om ons heen en dat maakt ons dan weer
moedeloos. Daarom stuurt de Vader ons de heilige Geest.

Als vertegenwoordiger van de Heer ('namens hem').

Hij brengt het ons in herinnering, staat er, dat is meer dan ons geheugen opfrissen (hoofd).

Dat betekent: "Hij leert ons de boodschappen ervaren (hart) in de praktijk', midden in onze levens in al die verschillende rollen, al die stress en onenigheid om ons heen.

Ervaren is meer dan kunnen voelen, beseffen.

In dat leven stuurt de Vader een helper - de Pleitbezorger staat hier- de Geest, die ons in de praktijk leert hoe het wérkelijk is.

Dat is anders dan je soms meent te zien.

Dat is wat je gelooft.

Zalig zijn die niet zien en toch geloven (Joh. 20,29)

D.w.z. 'Kijken met de ogen van je hart'

Je krijgt a.h.w. even contact met 'thuis',

zoals de militairen in het programma Missie Max, destijds.

Via videoboodschappen krijgen de uitgezonden militairen even contact met het thuisfront. Dat is meer dan dat je elkaar ziet

Het zet alles weer in het juiste perspectief.

Het geweld in het oorlogsgebied is niet de norm, maar de ‘vrede van thuis’!

En dat besef je weer even als je contact met thuis hebt

Dat is wat de Geest doet: Hij brengt je opnieuw in contact met ‘thuis’, met de ‘vrede van Jezus’.

Hij laat je beseffen dat Jezus’ manier van denken en leven normaal is en niet de toestand waarin jij nu nog elke dag leeft.

Want jij leeft nog in oorlogsgebied

De Geest laat een besef van vrede in jou achter (27)

Maar kunnen wij echts iets van die vrede merken dan?

Dan zou Lennon niet zo'n lied geschreven hebben.

Dan zou Davide Martello niet net dát lied bij het Bataclan zingen.

Dan zouden er niet zoveel mensen door aangesproken zijn

Wat zie je nu van de 'vredesboodschap' die de Geest namens de Heer Jezus achterlaat: 'Vrede op aarde!'?

Dat zou dan toch indruk maken?

De Geest van God staat er toch met al zijn invloed Persoonlijk achter?

Toch dringt die vrede lang via ons niet altijd door tot de anderen!

Daarvoor moeten verder terug in ons tekstgedeelte, naar het begin.

Judas, één van de discipelen vraagt zijn Heer:

'waarom maakt u zich wel aan ons maar niet aan de 'de wereld' bekend' (22).

Uit het antwoord van de Heer Jezus begrijp je dat met 'de wereld' maar

niet gewoon de wereldsamenleving wordt bedoeld, maar dat deel van de samenleving dat zich niet bezighoudt met de boodschap van de Heer Jezus.

Niet in gedachten en niet in hun dagelijkse leven.

Zij houden daar ook niet van,

niet van zijn boodschap en ook niet van de Boodschapper.

Aan zulke mensen maakt de Heer zich niet bekend.

Die blijven zich dus ook onbewust van zijn vrede (23-24).

Dat is de consequentie.

De boodschap is hier mooi en moeilijk tegelijk.

- Mooi! Iedereen die van God houdt en belangstelling in Hem toont en in het de levensstijl die de Vader voorstaat.

Voor wie de Heer Jezus het voorbeeld is,

die zal ontdekken dat God de Vader naar je toekomt en bij je blijft (23).
'Wonen' is veel meer dan dat Hij je van een afstandje bemoedigend toeknikt. Hij geeft niet alleen een knipoog, zoals wij dat onderling nog wel eens willen zeggen.

'Wonen' is dat Hij bij je blijft als iemand van je naaste familie.

Zo dicht bij!

Je bent permanent in de aanwezigheid van de Vader.

En de Geest helpt je dat te beseffen.

Hij woont in je hart, zeggen wij.

- Moeilijk! NI. dat iemand die geen interesse voor God heeft,
ook niet voor het leven dat God de Vader wil,
op afstand van God blijft en dat God ook niet naar hem toe zal komen.
En die zich dus helemaal niet meer bewust is van Gods bestaan.
Laat staan van zijn vrede.

God doet precies wat je zelf wil, als jij niet wilt wat God wil. Dan laat Hij je los!

In de brief van Jakobus staat:

7 Onderwerp u dus aan God, en verzet u tegen de duivel, dan zal die van u wegvlugten. 8 Nader tot God, dan zal hij tot u naderen. (Jak. 4:7-8 NBV)

Zie je, dat is dezelfde boodschap.

Er is dus echt een deel van de mensen waar God de Vader niet woont omdat de mensen Hem niet willen.

Daarom merken zij ook niets van Gods vrede.

Waar God niet is daar is de macht in handen van de 'heerser van deze wereld' (30), de duivel zoals Jakobus hem noemt.

Die 'heerser' is niet sterker dan God.

Hij moet voor Hem vluchten en heeft geen macht over Jezus.

Die heerser kan alleen de leegte vullen waar God de Vader niet is, omdat de mensen hem niet willen.

De satan vult die leegte wel met zijn vreselijke alternatief voor Gods Koninkrijk.

En dat zien we volgens mij op dit moment duidelijker dan ooit.

Met verdeeldheid, stress en conflicten met misbruik, geweld en wreedheid; beangstigende politieke ideeën

Alleen daar waar mensen God niet willen.

Wat een verantwoordelijkheid hebben wij, mensen, hè

Ik trek twee voorlopige conclusies:

De Heer Jezus laat vrede achter te gebruiken voor de mensen die van Hem houden en Hem volgen .

Maar Hij laat die achter in een samenleving die voor een deel nog bezet is door de satan en zijn volgelingen., die de leegtes vullen die mensen laten vallen.

De praktijk

We hebben nog een vraag over: waarom merken wij christenen dan soms ook zo weinig van de vrede van de Vader?
Zij houden toch van Hem, dus dan woont Hij toch bij hen.

Volgens mij heeft het met twee dingen te maken.
De wereldsamenleving zonder God heeft invloed op ons.
En daardoor begint ons besef van Gods vrede te verdwijnen.
We worden meegezogen in de sfeer van de samenleving zonder God,
Als wij in de gemeente ook nog niet onderling vrede hebben.
dan vinden we geen tegenwicht

En dan begint ons leven uit elkaar te vallen.

De vrede die we in de gemeente van Christus zouden kunnen ervaren komt, steeds lossender te staan van ons leven thuis, onze werkkring, de vrienden met wie we omgaan, de sportclub enz. Heel veel stukjes van ons leven komen los van Gods vrede en daarvoor in de plaats komt er steeds meer stress en conflict.

Dat kan de besten overkomen.

En wat kun je daaraan doen?

Laten we een levende gemeente zijn.

Die die onderlinge vrede probeert te bewaren.

Dat is onze stap naar God toe

Houd je weer bezig met de boodschap van God en span je in om je leven te leven zoals Hij het bedoeld en zoals de Geest het je wil geven,

en God zal er bijkomen: met liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijk, goedheid, geloof zachtmoedigheid en zelfbeheersing.
Kom naar God toe en Hij zal naar jou toe komen.

Daarom:

de vrede van Jezus Christus is er voor ons allemaal,
als wij in het spoor van de Heer gaan en de vrede zoeken.
Komt de Geest van ons Heer in ons midden wonen
en met Hem komt de vrede mee

Een voorbeeld

In WO II kwam Corrie ten Boom vanwege haar werk voor het verzet in het kamp Ravensbrück terecht.
Een vreselijk kamp onder een hels bestuur.
Het leek wel of de satan er woonde en God niet meer.

Zelfs voor een gelovige als Corrie was het moeilijk niet in die wrede, goddeloze, samenleving meegezogen te worden.

Op een dag stond ze weer eens op het appel, en was ongewild getuige van een vreselijke bestraffing van één van de medegevangenen. Niet om aan te zien.

Maar opeens hoorde ze boven zich in de koude voorjaarslucht, een leeuwerik zingen.

En besepte: God is hier ook

En ze voelde op die vreselijke plek Gods vrede naar binnen stromen.

Ze had opnieuw contact met het thuisfront.

Met alle belofte die daarin mee komt.

Broers en zussen dat geldt ook voor ons:

Blijf dicht bij God, dan zal God dicht bij ons blijven.

*Imagine there's religion,
Imagine all the people
Living live in peace.*

Amen

© Wieb Dijksterhuis, 24 maart 2019